

BETER BUITENWANDELING HINGENE EN BUITENLAND

Land van dijkgraven en polderboeren



Routegegevens

lengte: 9,1 km

Parcours: combinatie van verharde en onverharde wegen

Troeven:

- * het jaagpad langs de Schelde
- * idyllisch dorpie Buitenland
- * Het Kragewiel langs de dijk van het Groot Schoor
- * het kasteel van Hingene en het park

Start: Parking aan café Oude Poort
Edmond Vleminckxstraat 81, Bornem

Parking: voldoende parking aan het vertrekpunt of in de naburige straten

Signalisatie:

- * via smartphone met QR-code
- * routebeschrijving op deze fiche
- * tot en met 25 mei: pijlen LG

In samenwerking met landelijke gilde
Hingene/Wintam/Eikevliet en Bornem

Bekijk op mobiel



Samen met jou, als wandelaar, gebruiken landbouwers ook de plattelandswegen. Ze zijn aan het werk en passeren met tractoren en machines om hun teelten te bewerken en te verzorgen. We vragen om een wederzijds respect en tijdig aan de kant te gaan om hen te laten passeren. Een vriendelijk gebaar erbij betekent veel voor de bestuurder en maakt een wereld van verschil. Geniet van je wandeling!

Routebeschrijving

Vanop de parking sla je linksaf achter D'oude Poort in de Notelaerdreef. Wandel rechtdoor tot op de dijk. Aan het beeld van de Dijkgravin volg je links mee met de dijk. Ga nu een heel eind rechtdoor. Aan de eerstvolgende T-splitsing met het kunstwerk, buig je naar rechts. Nu weer een heel eind rechtdoor. Bij de eerste helling aan je linkerzijde (fietsknooppunt 02) ga je naar beneden. Ter hoogte van de dijktrap sla je linksaf richting Buitenland. Vóór het huis met de scheve Sint-Jacobstoren volg je links mee, over het brugje. Wandel de Reek helemaal uit en ga op het einde weer naar links (Vitsdam). Net voor de dijk en ter hoogte van de vijver Kragewiel, sla je rechts de Zijdeweg in. Wandel voorbij de visput tot aan het einde van het pad. Ter hoogte van knooppunt 180 volg je rechts mee. Wandel de polder door en sla op het einde linksaf (Wielstraat). Te midden van de visvijver (Hingenewiel), neem je de rechtse straat (Victor De Witstraat). Loop verder tot in de Biezenstraat en ga rechtsaf. Aan de kruising met het Zand sla je linksaf. Wandel tot aan de splitsing en ga hier weer linksaf. Sla nu de tweede straat aan je rechterkant in (Schietboomweg). Aan de overkant van huisnummer 12, volg je de weg aan je linkerkant. Je komt nu vanzelf in de Edmond Vleminckxstraat uit. Ga hier rechts af, tot je aan je linkerzijde de inkomstpoort van het park tegenkomt. Ga het park in en wandel richting het kasteel. Neem achter het kasteel het brugje en hou links aan. Wandel het park uit. Je bent nu terug in de Edmond Vleminckxstraat, van waaruit je terug naar de parking kan.

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar team.abl@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten.

Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden.



Beter Buiten wandeling

BETER BUITENWANDELING HINGENE EN BUITENLAND

Land van dijkgraven en polderboeren



1



1. Jachtpaviljoen De Notelaer

De Notelaer is een jachtpaviljoen op de Scheldedijk. Oorspronkelijk als buitenverblijf van hertog Wolfgang-Willem D'Ursel en zijn familie, daarna als uitvalsbasis voor fietsers, wandelaars en liefhebbers van architectuur. Het unieke gebouwtje dankt zijn naam aan een markante notenboom die in de 17^{de} eeuw op de Scheldedijk. In 1963 werd de Notelaer gekocht door Louis Camu. Het werd daarop een trefpunt voor kunstenaars. Van 1970 tot 1983 woonde hier de kunstenaar Vic Gentis. In 1983 verkocht Camu het gebouw aan de Vlaamse gemeenschap die het zal openen als toeristisch en recreatief Scheldecentrum, uitgebaat door vzw De Notelaer.

2



2. Idyllisch dorpje Buitenland

Buitenland is een klein gehucht van Bornem dat bulkt van de unieke bouwwerken. Vanaf midden 19^{de} eeuw start de familie Merckx er een mandenvlechterij. Op een bepaald moment was er sprake van 200 werknemers en de familienederzetting groeit uit tot een woonkern. Deze ontstaansgeschiedenis verklaart dan ook meteen de afwezigheid van een kerk, school of andere gemeenschappelijke voorzieningen. Het gehucht staat vol met merkwaardige huizen, stuk voor stuk gereconstrueerde historische panden. De bekendste huizen zijn het Reuzenhuis, de (wel erg scheve) Sint-Jacobstoren en de Gildekamer. Veel van deze huizen hebben te maken met de wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1894 en zijn replica-woningen uit de 16^{de} eeuw. Alle deelnemende gebouwen werden steen per steen afgebroken en piekfijn heropgebouwd in Buitenland. Leuk weetje: De Belgische band *The Radios* zou ooit een plaat opgenomen hebben in dit gehucht, om dan later te kunnen zeggen dat ze een plaat hebben opgenomen in "het buitenland".

3



3. Het groot schoor / Kragewiel

In 1552 brak de Scheldedijk. Door de kracht van het water dat in de polder stroomt, wordt er een diep kolkgat ('een wiel') gevormd. Door het aangeslibde materiaal ligt het gebied tussen de dijken nu hoger dan die in de omgeving, waardoor het Groot Schoor een prima grondwaterhuishouding heeft en zich leende tot akkerbouw en fruitteelt.

4



4. St. Vadde Café

Dit cafeetje van minstens 100 jaar oud stond vroeger op de hoek van een zandweg, overleefde verschillende overstromingen en is nog een van de weinige echte bruine kroegen in Bornem. Het café is vooral het visserscafé van de Bornemse Kempvissers (als de dodentocht van Bornem hier voorbijkomt, bakken de Kempvissers haring voor 7 à 8.000 wandelaars). Binnen ziet men dan ook de fuiken, vishuiden, viskoppen en foto's hangen. De kroeg was decor voor enkele bekende Vlaamse films en reeksen

5



5. Kasteel d'Ursel - Kasteel van Hingene

Het kasteel van Hingene of Kasteel d'Ursel deed eeuwenlang dienst als buitenverblijf van de adellijke familie d'Ursel. Het kasteel is een traditionele waterburcht dat lijkt te drijven op de aangrenzende kasteelgracht.

Vanaf 1973 bleef het kasteel onbewoond. Het gebouw werd in 1994 aangekocht door de provincie Antwerpen, die het restaureerde. Sindsdien heeft het een culturele bestemming en staat het prachtige okergele kasteel met park open voor publiek.

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen te ontdekken?
Bezoek onze [website](https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten) <https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten>
of onze [Facebookpagina](#) 'Beter Buitenwandelingen'

Beter Buiten wandeling