



Bekijk op mobiel



Routegegevens

lengte: 8,40 km

Parcours: rustige wegen, langs bossen en weiden
buggyvriendelijk

Troeven: * kleine wegels
* prachtige kastelen
* Park Van Relst
* Speeltuin aan het park
* 'den Beekant'

Start: Parking Chiro Relst
Hutstraat 28, 1910 Kampenhout

Parking: aan de Chiro of naast 'het Tonzent'

Signalisatie: * via smartphone met QR-code
* routebeschrijving op deze fiche
* tot 14 mei: **GELE** pijlen LG

Samen met jou, als wandelaar, gebruiken landbouwers ook de plattelandswegen. Ze zijn aan het werk en passeren met tractoren en machines om hun teelten te bewerken en te verzorgen. We vragen om een wederzijds respect en tijdig aan de kant te gaan om hen te laten passeren. Een vriendelijk gebaar erbij betekent veel voor de bestuurder en maakt een wereld van verschil. Geniet van je wandeling!

Met dank aan
Landelijke Gilde RELST

Routebeschrijving

Stap even verder richting Haachtsesteenweg. Net voorbij de kerk zie je op je rechterkant Kasteel Ten Opstal. Keer op je stappen terug, sla linksaf, neem de Van Opstalwegel en wandel naast het kerkhof. Voorbij het kerkhof blijf je rechtdoor gaan tot aan de Weissetterstraat. Hier sla je rechts af. Als je op de Aarschotsebaan komt ga je even links, en vervolgens meteen terug rechts de Paddesijp in. Wat verder in de Paddesijp ga je rechts en wandel je naast de tuinen van kasteel Ter Loonst. Op de Terloonststraat sla je links af, en vervolgens sla je rechtover het kasteel Ter Loonst de Streekweg in. Wanneer je aan de Molenbeek komt, sla je links af en ga je langs 'den beekant' tot aan de Balkenstraat waar je rechts afslaat. Je volgt de Balkenstraat/Wildersedreef en slaat voorbij de terreinen van de golf rechts af in de Kalkhovenstraat. Je volgt deze en neemt de eerste links (Terloonstvoetweg). Je komt op de Aarschotsebaan ga naar links en neem vervolgens een beetje verder rechts de Maalderstraat. Je volgt de Maalderstraat tot het einde. Daar steek je de Haachtsesteenweg over. Je gaat rechtover de Nieuwegen in, wandel verder en neem de 2^{de} rechts (Haakweg). Je blijft deze volgen, wandel naast de Molenbeek, je komt automatisch in de Molekensstraat. In de Molekensstraat neem je aan knooppunt 123 rechts het baantje langs het veld. Zo kom je in de Rubenslaan welke je rechts volgt. Aan de Haachtsesteenweg steek je opnieuw over en volg je rechtdoor de Hutteweg. Op het einde van de Hutteweg ga je rechts de Haverbeemden in. Iets verder neem je het eerste wegje links. Je komt op de Aarschotsebaan. Je gaat naar links en ter hoogte van de Molenbeek ga je terug rechts langs 'den beekant'. Je blijft volgen tot aan het eerste klein bruggetje. Daar ga je links en wandel je door het bos en tussen de weides. Aan het einde van de weide ga je links terug richting Aarschotsebaan. (Voor jou zie je huis Franciscus en ernaast Het Park van Relst met de parochiezaal en speeltuintje. Ga gerust een kijkje nemen). Wanneer je op de Aarschotsebaan komt, ga je links en blijf je deze volgen tot aan het kruispunt met de Hutstraat. Je slaat rechts af en volgt de Hutstraat terug tot aan de parking.

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar team.abl@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten.

Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden.



Beter Buiten wandeling



1



Enkele hoogtepunten

1. Kasteel 'Ten Opstal'.

Ontstaan als de heerlijkheid "Obstalle", afhankelijk van het leenhof van Ukkel. Oorspronkelijk was het een pachthof dat ingevolge vele verbouwingen haar huidige vorm heeft gekregen. Het was in de 16de en 17de eeuw eigendom van de familie t'Serclaes. Nu is het een kasteel met brede, gedeeltelijk gedempte ringgracht, bewoond door de familie Vanderkelen, eigenaar van de brouwerij van Haacht.

2



2. Kasteel (Hof) 'Ter Loonst'

Het middeleeuws hof "Ter Loonst" was eertijds een versterkte hofstede met donjon, omgeven door grachten. Deze vier eeuwen oude woonstede heeft bijna ongeschonden haar erkers, haar eiken stutbalken, haar vensters met dwarshouten of kruisvensters en haar trapegevels bewaard. Ooit verbleef keizer Karel, op doorreis naar Duitsland, hier een drietal dagen. Het werd als monument geklasseerd.

3



3. Kasteel Van Wilder

Oorspronkelijk eveneens een middeleeuws hof dat afhankelijk was van het feodaal hof van Heverlee. Het huidige kasteel, in classicistische stijl, werd in 1823 opgericht. Omringd door een ruim park met enkele zeldzame oude boomsoorten wordt het momenteel bewoond door de familie de Broqueville. De oude hoeve langs de dubbele platanendreef werd sinds 1990 omgevormd tot secretariaat, cafetaria en de nodige lokalen voor de uitbating van het golfterrein van ongeveer 50 ha. groot. Van op straat kan je het kasteel jammer genoeg niet zien, maar wel de mooie vijver en de prachtige dreef.

4



4. Villa Franciscus Xaverius

Deze villa wordt in 1909 gebouwd door Marie Boucquéau. Wanneer zij in 1935 sterft, schenkt zij de villa met bijhorend park aan het bisdom. Het bisdom gebruikt de villa vervolgens om heiligen tot rust te laten komen. Pastoor Dictus Leus kan in 1961 bij het bisdom bekomen dat het park en de zaal mag gebruikt worden door de parochie. Het Park van Relst is ontstaan.

5. Park Van Relst

Het Park van Relst is de parochiezaal en het kloppend hart van Relst. Tijdens de jaarlijkse parkfeesten zijn hier vele Vlaamse artisten op het podium gepasseerd maar de keizer van het Vlaamse lied, Will Tura blijft toch onlosmakend verbonden met de parkfeesten. Ook de kinderen van de naastgelegen parkschool spelen veel, en leren veel in het park en kunnen elke middag gebruik maken van de grote zaal als refter. Ook de vele verenigingen uit Relst en Kampenhout maken graag gebruik van het Park Van Relst om er hun vergaderingen en eetdagen te organiseren. Iedereen in Relst heeft er wel als eens een familiefeest gehouden, van doopfeest/babyborrel, verjaardag, trouwfeest tot een koffietafel bij het overlijden van een familielid. Zo speelt het Park van Relst een belangrijke rol in vele levens van de Relstenaar. Hier kan je ook de leuke speeltuin terugvinden voor de kindjes.

Voor de geoefende wandelaar stippelden we ook een grote wandeling van 16km. uit. Op dit parcours kan je nog een extra kasteel (Ter Balk) bewonderen. Dit parcours werd ook ingegeven op RouteYou. De routebeschrijving en meer informatie kan je terugvinden door de QR-code hiernaast te scannen. De wandeling loopt gelijk met de kleine toer, de extra lus is tem 14 mei voorzien van **ORANJE** pijlen.

Bekijk op mobiel



5



Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen te ontdekken? Bezoek onze **website** <https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten> of onze **Facebookpagina** 'Beter Buitenwandelingen'